

GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

**Marie Elisa Josephe Vanderlinden**

weduwe van de Heer

**VICTOR TKINT**

geboren te Nederbrakel, op 14 juli 1895,  
en er godvruchtig overleden op 25 december  
1975, voorzien van de HH. Sakramenten  
der stervenden.

Erelid van de Bond van het H. Hart en  
van de Confrerie van de H. Barbara.

---



De familiën **VANDERLINDEN, TKINT,**  
**VANDEPONTSEELE** en **DE STAERKE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken  
van kristelijke deelneming en  
DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Op kerstmis, de dag dat God zijn Zoon zond om de mensen nabij te komen, is zij in de vroege morgen haar Schepper tegemoet gegaan. Zij heeft de aarde verlaten, waar zij haar plichten van diep-gelovig mens heeft gekweten.

Zij was werkzaam en bestuurde haar gezin met wijs beleid en bleef steeds de ziel en het hart van gans de familie.

Zware slagen had zij in haar leven te verduren, maar ze verwerkte ze stil in zichzelf. Haar leven was gekenmerkt door een diepe godsdienstzin en gegrondvest op een levendig geloof en een rotsvast godsvertrouwen.

Wij zijn haar dankbaar voor wat zij voor ons heeft gedaan en voor de christelijke geest die zij ons inprentte. In ons geloof zijn wij er zeker van dat de kerstzang der engelen haar ontmoeting met de Heer zullen begeleiden.

Wij vragen God dat Hij haar de eeuwige vreugde geve en dat zij vanuit de hemel voor ons een wakende moeder mag blijven.