

Heer, geef haar de eeuwige rust.

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

Marie - Elodie
VAN DER LINDEN

weduwe van

Mijnheer August Lievijs

geboren te St Maria-Horebeke den 24 Oogst 1857
en er godvruchtig overleden den 1 Januari 1945
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden

Zij was lid van de Broederschappen
der H.H. Harten en der H. Barbara

De zeven en tachtig jaren zijn voor Elodie eene erekroon geweest. Goed en zachtmoedig als ze was, een voorzichtige en toegewijde moeder in haar kroostrijk gezin, heeft ze hare verhevene zending volbracht met een diep gevoel van plichtbesef. Hare groote zorgzaamheid om het huisgezin van hare kinderen beoefende ze tot den laatsten dag. Voor allen was ze een voorbeeld van christelijk leven; eerlijke levenswandel, liefde voor gebed en sacramenten. Kommer om het welzijn van anderen. Zonder vrees zag ze de dood naderen. Haar heengaan was de trouwe weerglans van dit zachte leven; de heerlijke weergave van christelijk en kalm geweten. Haar wacht de eeuwige kroon der goddelijke gerechtigheid.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, heb dank om uwe hartelijke verkleefdheid en zachte zorgen. Uwe wenschen op Nieuwjaarsdag vergezelden me naar een zalige en hoogstgelukkige eeuwigheid, waar mijn moederhart zal blijven meekloppen met uw vreugde en leed. Bidt veel voor mij; dat is echte kinderliefde. Tot weerziens in het Rijk van Vrede, Rechtvaardigheid en Liefde.

*Mijnheer en Mevrouw Leon Tertlincx-Lievijs, kinders en kleinkinders;
Mijnheer en Mevrouw Alois Lievijs-Ghijss en kinders;
Mijnheer en Mevrouw Cyriel Ronssse-Lievijs;
Mijnheer en Mevrouw Jan-Bapt. Verpoest-Lievijs en kinders;
Mevrouw Weduwe Florent Lievijs-Thomas en kinders;
Mijnheer en Mevrouw Edmond Lievijs-De la Croix en kinders;
Mijnheer en Mevrouw René Lievijs-De Vos en kinders;
De familiën Van der Linden, Lievijs en Bourdaudhui,*

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun beoond*