



Ik geloof in de zon
ook als die niet schijnt.
Ik geloof in God,
zelfs als Hij zwijgt.
(anoniem)

Aandenken aan Mejuffrouw

Marie-José VANDERLINDEN

**dochter van wijlen Jozef en Irma
VANDERLINDEN - HAEGEMAN**

Ze werd geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 9 oktober 1924 en godvruchtig overleden
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 12 november 1998
gesterkt door het Ziekensacrament.

De families

VANDERLINDEN - HAEGEMAN
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zaterdag 26 december 1998 om 18 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

In ieders leven komt de dag waarop je,
misschien geleidelijk,
misschien met een smak,
valt uit de hoge boom waar je flink wind ving,
en belandt in de stilte,
op de grond waaruit je bent geboren.

Vroeg of laat komt de dag waarop je,
voorbereid of overvallen,
de takken waarachter je zat verscholen
los moet laten en terecht komt bij de wortels
waarvan je was vergeten dat je ervan leefde.

Voor ieder mens komt de dag waarop,
aangekondigd of onverwacht,
de hele wereld in elkaar stort,
en je van de voet af aan
weer op hoogte moet geraken.

Heb jij al eens ooit die weg verkend ?

(Peer Verhoeven)

Goede God,
in de wisseling der seizoenen,
in de taal van de natuur
mogen wij ervaren
dat de dood geen eindpunt is.
Steeds opnieuw beleven wij "verrijzen".
Help ons te vertrouwen op uw woord
dat sterven leven is.