

" Zalig zij die naar het woord Gods luisteren
en het onderhouden " H. Schrift



Wil dankbaar in uw gebed gedenken

Moeder IDONIE

MARIE-LOUISE VANDER LINDEN

Zij werd geboren te Zegelsem
op 30 november 1904.

Zij sprak haar geloften uit op 28 maart 1928 in
de Congregatie van de Zusters van de
H. Vincentius a Paulo van Deftinge.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde
te Deftinge op 5 augustus 1990.

Eenvoud en toewijding tekenden het leven van
Moeder Idonie.

Als onderwijzeres en opvoedster stelde ze zich
gedurende 38 jaar in dienst van de kinderen te
Meigem. Dank zij haar sterke gezondheid en met
een vanzelfsprekende dienstbaarheid zorgde ze
nog op 80-jarige leeftijd voor de maaltijden in
de school. Haar genegenheid voor de mensen
van Meigem was iedereen bekend.

Met haar medezusters vormde ze een geluk-
kige gemeenschap. " Waar vriendschap is en
liefde, daar is God " zegt de psalmist. Dit kon
iedereen ervaren die er met de zusters in con-
tact kwam.

Haar familie was ze bijzonder genegen. De
band met haar zuster-kloosterlinge was sterk en
diep.

Toen haar gezondheid begon af te zwakken,
aanvaardde ze gelaten haar onmacht. Vooral de
laatste maanden werd zwaar fysisch lijden haar
deel. Zij was een voorbeeld van een godgewijde
vrouw die met grote wijsheid de moeilijkheden
in het leven kon relativeren.

Wij danken de Heer voor het vele goede dat
ze heeft mogen doen voor Zijn Kerk. Haar taak
was voltooid. Zij was gereed om in Gods grote
Liefde te worden opgenomen.

Wij bidden God dat er niets van al het schone
uit dit leven mag verloren gaan. Mocht zij nu
het leven in overvloed kennen en ervaren hoe
God de vervulling is van haar diepste verlangens

De eerwaarde Heer Marchand,
algemeen directeur.

De algemene Overste en de Zusters van Deftinge.

De familie VANDER LINDEN

danken voor uw gebed en uw blijken van
medeleven.