

Wees niet bedroefd
wanneer het uur zal slaan
waarop de dood
mij ongemeld
gelijk een grashalm valt
en ik plotseling
van U ben heengegaan...
ik heb U veel te lief gehad
op aard
om door mijn dood
uw lichtheid te verdonkren.

Bertus Aafjes

De Heer Jacques MORTIER,
haar echtgenoot;

De Heer Guy MORTIER,
Mejuffer Anne-Marie MORTIER en de
Heer Paul Hanssens,
De Heer John MORTIER,

haar kinderen;

De families VANDERLINDEN, BEKAERT,
MORTIER en VAN GLABEKE,

danken U voor de gebeden en
gewaardeerd medevoelen.

de bleekere, oudenaarde

†

Gedenken wij in een vroom gebed

Mevrouw

Marie-Thérèse VANDERLINDEN

echtgenote van de Heer Jacques MORTIER

Zaakvoerster - Stichtster
van de P.V.B.A. GARAGE MORTIER

Geboren te Nazareth op 3 juni 1933 en schie-
lijk uit ons midden weggerukt op donderdag
13 januari 1983 te Oudenaarde-Bevere.

Het onverwachte afscheid van onze geliefde
moeder laat bij allen die in haar omgeving
hebben geleefd, een diepe leegte na.

Zij was de ideale moeder voor haar kinderen
en vrouw voor haar man.

Haar bekommernis voor haar gezin was altijd
groter dan voor zichzelf; ze gaf alles wat ze
kon zonder ooit iets terug te verlangen.

Liefste Thérèse, van in den beginne hebben
wij elkaar innig liefgehad en uw liefde voor
uw kinderen had geen grenzen; daardoor is
uw heengaan voor ons zó een groot verdriet
dat wij het onmogelijk onder woorden kunnen
brengen en voor ons verstand is het niet te
begrijpen hoe een dergelijke ziekte zo fataal
kan toeslaan.

Liefste Jacques, Guy, Mie, John, ma, pa, fa-
milie en vrienden, ik ben van jullie heenge-
gaan maar niet voor eeuwig. Mijn geliefden,
neem het mij niet kwalijk, maar als de wrede
ziekte toesloeg mocht niets meer baten; ik
zweeg starend, wijl mijn gedachten waarden
over de koele meren des doods...

Ik zal eeuwig over jullie waken want mijn lief-
de voor jullie is onsterfelijk.