

Zalig de doden die in de Heer ontslapen zijn !
(Apoc)



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Marie - Zulma VAN DER LINDEN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 februari 1895 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 26 april 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De nagedachtenis van deze duurzame overledene zal met liefde en eerbiedige genegenheid trouw bewaard blijven in het hoofd en hart van allen die Haar van dichtbij hebben gekend en bemind.

Zij zal blijven voortleven als een voorbeeld van minzaamheid voor haar duurzame vrienden, als 'n voorbeeld van sterkte en welgezindheid : zelfs het zware lijden, welke zij te doorstaan had, konden haar de blijde glimlach niet ontnemen ; zij bleef steeds vol moed en goed humeur. Zij putte die blijmoedigheid in haar geloof en betrouwen in Gods vaderlijke goedheid en in het goedig aanvaarden van Gods H. Wil.

Bij haar heengaan bidden we hoopvol met de H. Kerk : "Het is passend en billijk dat we U altijd en overal dank zeggen, door Christus Onze Heer. In wie ons de hoop van een zalige verrijzenis is opgegaan : opdat de belofte der toekomstige onsterfelijkheid hen vertroosten die de vaste wet van de dood bedroeft. Immers, voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld en wordt het niet afgesneden „en wordt een eeuwige woon in de hemelen verkregen..." (Prefatie der overledene)

Duurbare broeders, zusters en nichtjes, weent niet als dezen die geen hoop hebben ; blijft

me uw grote genegenheid schenken in een hoopvol gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid 300 d. aflaat.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. aflaat

Voor de blijken van genegenheid in rouw en gebed dankt U van harte de ganse familie

VANDER LINDEN-DE VLEESCHOUWER.

Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove