

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

Omer **VAN DER LINDEN**

weduwnaar van Mevrouw

**Victorine DE LANGE**

Geboren te Zegelsem, de 28 Augustus 1874, en er  
godvruchtig overleden de 18 Februari 1953.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Op Aswoensdag, op het ogenblik dat de priester  
in de parochiekerk aan de gelovigen een askruisje  
gaf, heeft de duurzame overledene het tijdelijke en  
vergankelijke met het eeuwige verwisseld.

« Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult  
wederkeren. Welk een zalige les geeft ons hier de H.  
Kerk! Maar welk een troostende gedachte ook bij het  
heengaan van iemand die geen overdreven zorgen aan  
zijn lichaam heeft besteed, maar veeleer de kristelijke  
adel van zijn ziel heeft gecultiveerd en liefgehad.

Want hij was een man van diep geloof, eerlijk en  
rechtschapen, liefdevol en gediensig; hij was een  
voorbeeldige echtgenoot en een goede vader. Lijden  
en tegenspoed hebben hem niet gespaard doch de  
beproeving zowel als het goede aanvaarde hij met  
een kristelijk gemoed, om er zijn leven verdienstelijk  
mee te maken.

Heer, het is een harde slag voor ons. De wonde  
ons toegebracht door het verlies van moeder, is nog  
niet genezen, en nu verliezen wij ook vader. Hij was  
nochtans zo goed voor ons en hij bleef den band  
van eenheid en van gezag. Toch bidden wij, vooral  
in deze H. Vastentijd; «Heer, geheiligd zij uw naam,  
uw wil geschiede op aarde als in de hemel.»

Duurbare Kinderen, gij hebt zoveel voor mij  
gedaan; ik vergeet U nooit bij God, Hij zal U lonen.  
Vergeet gij ook mij niet, vooral in uwe dagelijkse  
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef I

(7 j. afl.)



De Familiën VAN DER LINDEN ;

De Familiën DE LANGE ;

De Familiën HENDRICKX.

*Zeer gevoelig voor de bliken van  
Uw innige deelneming, betoond bij  
het overlijden van onze dierbare  
afgestorvene, danken wij U oprecht.*