

*O, wat is het zool te sterven, als men een standvastige  
godsvrucht heeft gehad tot het Hart van Hem, die ons  
moet oordelen. H. Mary. M. Alacoque..*



VROOM AANDENKEN

van

MIJNHEER

**Omer VAN DER LINDEN**

Echtgenoot van Mw Maria REYGAERT

geboren te St-Martens-Lierde de 14 Augustus  
1889 en godvruchtig overleden te Sint-Jans-  
Hemelveerdegem de 6 Juni 1957, na voorzien  
te zijn van al de troostmiddelen van onze Moeder  
der de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

*Erelid van de Bond van het H. Hart,  
Voorzitter van de Kerkraad.*

Begaafd met een helder verstand en klaar  
doorzicht, door naarstige ijver en noeste arbeid  
heeft hij zijn huisgezin opgewerkt en tot wel-  
stand gebracht. Hij was een voorbeeldig huis-  
vader, zoals hij ook een uitstekend kristen was.  
Trouw vereerder van het Heilig Hart, was hij  
steeds in de eerste rangen op de Bondsdagen.  
Als voorzitter van de Kerkraad was hij vol iever  
voor de belangen van de kerk en steeds gereed  
om in de bres te springen voor haar welzijn,  
hoe moeilijk het hem zijn drukke bezigheden  
ook toelieten. Belangloos wist hij zich op te  
offeren als het maar voor 't goed was. We ver-  
liezen in hem een voorbeeld van geloof, gediens-  
tigheid en kristelijk leven. Na zich gegeven te  
hebben aan zijn land in de oorlogsjaren heeft  
hij zijn Kerk geendiend in trouwe onderwerping  
en kinderlijke liefde. Met engelachtig geduld

wachtte hij de laatste dagen de komst van de  
Meester af en in volle overgave schonk hij zijn  
schone leven aan zijn Schepper weer. Geen  
twijfel, de rechtvaardige God zal hem zijn wel-  
verdiende beloning schenken.

Beminde Echtgenote, samen hebben wij lan-  
ge jaren doorgebracht en zijn we gelukkig ge-  
weest. Toch zou ik nog enkele tijd bij U willen  
gebleven zijn maar de tijd, die God voor mij  
beschikt heeft, is om. Ik sterf gerust omdat ik  
goed geleefd heb, maar ik vergeet U niet.

Mijn lieve Kinderen, ik heb U altijd zoveel  
bemind, gij waart mijn grote bekommernis en  
ik heb alles steeds voor uw welzijn bedoeld.  
Staat uw moeder trouw terzijde en vergeet mij  
niet in uw gebeden.

Gij allen, familieleden en vrienden, ik ga van  
u heen met de troostvolle hoop dat ge mij in  
uw gebeden nog wel eens zult gedenken.

H. Hart van Jezus, in U stel ik al mijn be-  
trouwen.

H. Johannes Baptista, ik was steeds een vu-  
rig ieveraar voor U, wees mijn voorspraak bij  
de Heer.

---

De familiën VAN DER LINDEN,  
REYGAERT, MISFEZ  
en DE SCHAEPPDRYVER,

diepgevoelig voor Uw blijken van deel-  
neming in hun diepe rouw,

BEDANKEN

---

*Uitg. Engels L., kostev. Hemelveerdegem*