

Heer, onze God,
de naam van elke mens staat gegrift
in de palm van uw hand.

Wij vertrouwen U onze dierbare over-
ledene toe. Help ons geloven dat wij
over de dood heen in liefde met el-
kaar verbonden blijven.

†

Ter nagedachtenis van :

DE HEER

Paul VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw
Lucie Vande Vijver,

geboren te Nederbrakel op 2 fe-
bruari 1931 en door de Schepper
tot Zich teruggeroepen te Brakel
op 7 september 1978, voorzien
van het Sakrament van de zieken.

Dat is het leven : God geeft het
ons en neemt het terug wanneer het
hem belieft. De Heer is Meester over
leven en dood. Ootmoedig, gelovig
maar met pijn in het hart buigen wij
in onderwerping aan Zijn heilige wil.

Vader, groot is het verdriet om uw
heengaan, uw gedachtenis blijft ons
bij.

Dierbare echtgenote, kinderen en
familieleden, zo plots ben ik uit het
leven geroepen en zo een scheiden
valt pijnlijk hard. De Heer wilde het
zo, vertrouwt op zijn voorzienigheid.
In dit donker uur zal Hij met u blij-
ven.

De families :

Van der Linden-Vande Vijver,
Flamée-Roelandt,

zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van kristelijke deelneming en
danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel