



TOT DANKBAAR AANDENKEN
VAN

PAUL VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw

Palmyre FLAMEE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 februari 1909
en aldaar godvruchtig overleden
op 11 augustus 1979,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Zoals de vader uit het H. Schrift heeft hij zijn
gezin met vaste hand geleid door bange en zonnige
dagen in oprecht vertrouwen op Gods goedheid
en rechtvaardigheid.

Voor zijn kinderen was hij de rots waarop zij hun
toekomst konden bouwen.

Voor zichzelf was hij veeleisend, voor de anderen
vol bekommernis en begrip.

Hij gaf voortdurend het beste van zichzelf zonder
berekening noch uiterlijk vertoon.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en klein-
kinderen, in dankbaarheid voor mijn volbrachte
taak en de goede zorgen waarmee gij mij tot op
het eind aan mijn ziekbed omringde, ga ik van U
heen. Over de dood heen zal ik in liefde met
U verbonden blijven.

Moge God vol erbarmen zijn
voor onze dierbare overledene
en hen bijstaan die hij in
verdriet achterliet.

De familie dankt U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel