

*Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.*

(BIJBELS LIEDBOEK)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Paul VANDERLINDEN

weduwnaar van Mevrouw
Henriette Bourdeaud'hui
echtgenoot van Mevrouw
Elza Bourdeaud'hui

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 maart 1924
en overleden te Oudenaarde op 23 april 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De namis zal opgedragen worden
in de dekenale kerk van Sint-Maria-Horebeke
op zaterdag 23 mei 1998 om 18 uur.

De familie dankt U oprecht
voor uw gebed en uw medeleven.

Pa,

De laatste maanden ging het allemaal zo vlug,
te vlug...

We hadden samen met jou gehoopt op beters-
chap.

Helaas, plots ging je in alle stilte van ons heen.
Het leven was voor jou soms hard en moeilijk:
de oorlog, het overlijden van mama Henriette.

Toch waren er ook vele mooie momenten die
we samen mochten beleven en die we ons zul-
len blijven herinneren.

Een deel van je vrije tijd bracht je door samen
met je vrienden boogschutters. Ook zij zullen je
missen.

Uw "Schuttershof" was een thuis voor vele ver-
enigingen, die altijd op jou konden rekenen.

Wij danken voor het hart dat meer dan een
halve eeuw voor ons bezorgd was.

Wij danken vooral voor het leven.

Pépé,

bedankt voor je interesse in alles wat we deden:
onze studie, onze hobby's.

Dank je, wij vergeten je niet.

Geef Hem, Heer, Uw eeuwige rust,
leid hem binnen in de vreugde en de vrede van
Uw Vaderhuis,
het einddoel van elk menselijk bestaan.



Begravenissen D'Hondt, Oudenaarde, (055) 31 11 33