

«Sterven is erven».

G. Gezelle.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Paul-Jozef-René Van Der Linden

echtgenoot van Mevrouw  
Maria-Magdalena-Alice VAN KERKHOVE.  
Voorzitter van de Kerkfabriek.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de  
Confrerie van de H. Cornelius.

Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 3 oktober 1891  
en aldaar schiekelijk overleden op 20 januari 1963.

-4-

Lijden, strijden en sterven is het lot van de mens hier op aarde. Gelukkig de mens die inziet dat het leven hier op aarde slechts een inleiding en voorbereiding is op het andere leven, waar alle leed en alle traan voorbij zal zijn.

Vlug verschijnt de mens op aarde; maar veel vlugger verdwijnt hij van de aarde.

In kristene eenvoud en stille deugzaamheid heeft de duurzame afgestorvene zijn zaligheid bewerkt.

De Heer had hem bekleed met een rijke schat van schone deugden. Hij was een goed mens met een diepe godsvrucht, met een oprecht hart, een zachte ootmoedigheid en nederigheid, met een minzame liefde en begrijpend voor ieder evenmens.

De beproeving heeft zijn ziel gelouterd als zuiver goud. Het lijden en de ziekte die hem zo dikwijls hebben gepijnigd hebben zijn hoop nooit doen wankelen en zijn sterk geloof nooit aangetast. Hij aanvaardde alles met die ene gedachte «Uw wil geschiede».

Heer, Gij hadt ons een goede echtgenoot en Vader gegeven tot onze troost en steun in het leven; Gij neemt hem terug: wij buigen ootmoedig het hoofd en zeggen: «Uw wil geschiede».

Duurbare echtgenote, mijn geliefde kinderen, komt de dood ons scheiden; toch zal onze liefde blijven voortleven in dankbare herinnering en gebed. Blijft de wegen bewandelen langs dewelke ik U ben voorgegaan en de Heer zal met U zijn.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt u mijner in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.



### De Families

VAN DER LINDEN,  
VAN KERKHOVE,  
ROMAN,  
TRUYEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke