

„Wel aan, goede en trouwe dienaar, omdat gij over weinig trouw zijt geweest, zal ik u over veel stellen“.  
(woorden van de Heer Jezus)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

### Petrus, Henri Van der Linden

echtgenoot van Mevrouw

**Josephine Dumont**

geboren te St Maria-Oudenhove op 19 november  
1899 en overleden te Opbrakel op 7 augustus 1962  
gesterkt door het Sakrament van de Zieken  
en het Sakrament van de Stervenden.

Met leedwezen nemen we voor „korte tijd“ afscheid van een waardevol mens. Henri was een moedig mijnwerker die zich niet heeft gespaard. Achter zich immers zag hij zijn gezin, waarvoor hij heeft gewerkt tot het onmogelijk werd. Waar anderen door de zware arbeid en de ruwe steenkool dreigen mee te vergroeien, bleef Henri zichzelf : zachtzinnig in zijn huiselijk leven, goed voor iedereen. Terwijl 't grootste deel van zijn leven verliep in het eentonig zwarte uitzicht van een of andere mijnengang, bleef zijn voorkeur gaan naar de warme en geurige bloemen.

Schoner mens werd hij en toonde hij zich in de lastige pijnlijke maanden die zijn heengaan voorafgingen. Hij waardeerde de hulp van zijn vrouw en kinderen, wanneer hij toch reeds wist dat dat zieke lichaam, dat ze dagelijks verzorgden, hem binnenkort zou ont-nomen worden. Henri, die moed hebt ge niet bij u zelf alleen kunnen ophalen. Hij kwam van de Heer, wiens voetstappen gij de laatste maanden hebt gevolgd. Zijn spoor was moeilijk na te volgen, maar telkens het u te moeilijk werd, is Hij even op zijn stap teruggekeerd om u moed in te spreken, om u te leren

u los te maken van alles dat u nog met het tijdelijke verbond : geld en goed, gezondheid en familie, eer en genoeg, alles waarmee voor ons het leven hier op aarde nog boeiend wordt gemaakt.

Eindelijk heeft Hij u geroepen en met hetzelfde geloof waarmee gij uw huisgezin hebt gesticht, hebt ge het ook vol vertrouwen in zijn handen achtergelaten. Gij hebt geloof geschonken aan de woorden van uw Meester : „Wanneer de graankorrel sterft, zal hij honderdvoud vrucht voortbrengen“. Ook de schone jaren die u nu anders nog konden te wachten staan hebt gij uit liefde voor uw gezin en voor uw medemens (uw werk was onmisbaar) geofferd. Mogen zij allen er nu de vruchten van plukken : van de opvoeding die gij hen meegaf; van het kristelijk voorbeeld dat velen in deze tijd nodig hebben om recht te blijven staan.

Voor u bidden wij vandaag hetzelfde gebed dat de Kerk dagelijks bidt voor haar dierbare broeders -afgestorvenen :

„Gedenk o Heer, uw dienaar Henri, die ons is voor gegaan met het teken van het geloof en nu in vrede berust. Wij bidden U, Heer, dat Gij aan hem en aan allen die in Kristus rusten, de plaats van verkwikking, licht en vrede wilt verlenen. Door dezelfde Kristus, onze Heer.



Voor uw kristelijk medevoelen maar vooral voor uw gebed tot zielerust van de dierbare overledene danken U

De families VAN DER LINDEN, DUMONT,  
VAN DER STICHELEN, ROGGEN

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, M.-Oud.