

Op U, o Heer, heb ik gehoopt.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Pieter-Jozef VAN DER LINDEN

geboren te Michelbeke de 30 juli 1888
en overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Oprakel de 27 januari 1976
tijdig bediend met de H. Sakramenten.

Lid van de Boerengilde
en van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden

Het leven van deze man wordt niet gekenmerkt door grote, opvallende daden, maar wel door eenvoudig toegewijd dienstbetoon. Opgegroeid in een werkzaam en talrijk gezin, wist hij en begreep hij wat werken en zorgen was en stelde hij zijn talenten ten dienste van zijn familie en medemensen.

Te lande en elders hield hij zich bij de familie en voelde zich veilig geborgen in hun nabijheid. Tot op zeer hoge leeftijd volgde hij deze lijn en was gelukkig een kleine en nuttige dienst te bewijzen, zwijgzaam, rustig glurende en zonder veel omhaal.

Heer, gij alleen kent het diepste van het menselijk hart, reken mij ten goede wat ik in hoop en vertrouwen en met een goed hart voor mijn volk heb aangebracht.

Beminde familieleden, vrienden en kennissen, alles gaat voorbij, alleen de goede werken blijven, en volgen de mens. Hartelijk dank voor uw genegenheid en vriendschap. Gedenkt mij in uw gebeden en wilt nu rustig de Vier Akten bidden, de grote gebeden van onze Moeder de H. Kerk.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Druk Melckebeke Zottegem

De families VAN DER LINDEN en VAN DER SCHUEREN

danken U van harte voor uw gebed
en blijken van deelneming.