

En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen diepte niet kent,
dan op het uur der scheiding.
(K. Gibran)



Biddend en dankbaar gedenken wij
Mevrouw

Rachel VANDER LINDEN

echtgenote van de Heer Roger DE COUVREUR,
geboren te Nederbrakel op 10 september 1927
en overleden in de Kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 11 maart 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Zij was al lang zich zelf niet meer
zij kon het niet meer aan
we hoopten, zittend rond haar bed
dat zij maar dood zou gaan

en na haar laatste zucht was het
of zij zich zelf hervond
alsof zij op de drempel
van een ander leven stond

'k ben even blijven kijken
ben even blijven staan
en voelde iets van wonder
door de stille kamer gaan

T. Hermans

Roger De Couvreur, haar echtgenoot.
Henri Vander Linden(+) - Regaert Irma,
 haar moeder.

Willy en Rita De Couvreur - Taildeman
 en kinderen Jurgen en Stefan.
Eric en Marie-Paule De Couvreur - De Cubber
 en kinderen Nathalie en Jonathan.
Patrick en Marleen Backaert - De Couvreur
 en dochter Justine.
Patrick en Kathleen Fonteyn - De Couvreur
 en zoon Kristof.

De families

VANDER LINDEN, REGAERT,
DE COUVREUR en CARLIER

danken allen die ons verdriet om haar heengaan
en ons geloof in de verrijzenis delen.

Wij vragen U, die haar gekend heeft en van haar
hield, samen met ons, haar in uw gebed te
willen gedenken.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Namis : maandag 30 maart 1992 om 19.30 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel