

Mijn herder zijt Gij, o, mijn Heer.

TER NAGEDACHTENIS AAN

DE HEER

REMI VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE WATTEZ

geboren te Nederbrakel, op 23 juli 1900 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel, op 22 maart 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DER LINDEN, WATTEZ,**
GOSSEYE en VAN WIJMEERSCH,

danken U hartelijk voor de blijken van innige deelneming.

Voor God ligt de grootheid van de mens niet in zijn fortuin, niet in een rijkbetaalde loopbaan, niet in een uiterlijk aanzien bij de medemensen. Voor God is belangrijk wat de mens is: de eerlijkheid waarmee hij in het leven staat tegenover God en zijn medemensen, de graad van liefde waarmee hij God en de mensen te gemoet gaat. Wie dan verder in het leven, niet tegenstaande beproevingen en lijden geleerd heeft God de ereplaats te geven, ontmoet die God in zijn verdere levensdagen met een berustende kalmte en een diepe inwendige vrede, die rijkdom en aanzien niet kunnen aanbieden.

Duurbare echtgenote, maandenlang zijt gij mij in het ziekenhuis komen bezoeken. Met de leegte die mijn heengaan in uw leven nalaat, zult gij nu alleen naar God gaan, de ware steun en de echte troost. Ik dank U om de blijde dagen die wij samen mochten beleven en om uw zo gevoelig en dienstbaar meelevens wanneer de urgenciesdaden mijn gezondheid kwamen op de proef stellen.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en gij mijn achterkleinkinderen, die mij alle last en pijn deden vergeten, gij gaat nu voor moeder een dubbele steun blijven in haar verder leven. Mocht gij nu samen met familieleden en vrienden aan mij blijven denken vooral in de wekelijkse Eucharistieviering: « Gedenk, Heer, onze afgestorvene... Remi, die reeds in de verwachting der opstanding is ontslapen en laat Hem toe in het Licht van Uw aanschijn. » Dan zullen ook mijn zo geliefde achterkleinkinderen mij nooit vergeten.

Ten paradijze geleiden hem de H. Barbara, zijn patrones uit zijn mijnwerkersleven.