

✓ GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN DER LINDEN

weduwnaar van Mevrouw

MARIA DENYS

geboren te Nederbrakel, de 25 januari 1882, en er
godvruchtig overleden de 21 april 1960,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,
en Pauselijke Zegen "In articulo mortis .."



"Wie in mij gelooft, zal in der eeuwigheid niet sterven,,; dat is de belofte van Hem, Jezus-Kristus, die uit de doden is levend geworden, en die door zijn verrijzenis, de betrouwbaarheid van zijn belofte heeft gegeven. Dat is de vreugde van de kristenen, te weten dat hun leven niet uitloopt op een donkere leegte, maar op dezelfde hemelse glorie, waartoe kristus ons door zijn verrijzenis is voorgegaan,

De duurbere overledene heeft steeds zijn leven gericht naar zijn kristelijke geloofs-overtuiging, en de stilte en de teruggetrokkenheid van de oude dag, heeft hij weten te gebruiken om door gebed en sacramenten, God, die hij toch eens in de eeuwigheid zou ontmoeten, van nu reeds meer en meer te benaderen.

✓ Duurbare Broeders, Zusters en familieleden, ik dank U voor de genegenheid die ik steeds van U heb mogen ondervinden; Ook de eerwaarde zusters die de zorg hadden over mijn laatste jaren. Biddende voor elkaar zullen we ook van elkaar een blijvend aandenken bewaren. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d.af.)



De families VAN DER LINDEN-
DENYS.

bedanken voor uw bliken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Nederbrakel, Druk. We O. Surdiacourt