

AVE MARIA!



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

RENÉ VANDER LINDEN

zoon van wijlen

GUSTAAF en ROSALIE ROSCAM

geboren te Nederbrakel den 17 September 1889,
en er godvruchtig overleden den 3 Mei 1952,
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden



De dood is de laatste der menselijke kwalen voor iemand, die alleen aan het aardse bestaan denkt; maar voor deze gelovige man is sterven een gewin, want met de dood begint dan een ander leven, dat nooit meer ontnomen zal worden.

Het afsterven van deze brave man is zo plots gekomen, dat iedereen ervan ontsteld is. Hoewel zijn ziekte hem langen tijd kwelde had hij toch rondom zich een kring vrienden, die van hem hielden omdat hij vriendelijk en genegen was voor iedereen. Voor zijn familie en zijn vrienden is daarom zijn heengaan een pijnlijk verlies. Bidden wij nu vol geloof "Heer Uw Wil geschiede. „

Hij was ook een man met geloof en steeds wist hij zich schoon voor te bereiden op de dag dat O. L. Heer aan de zielen werd gebracht, dat was voor hem een

troostvolle en heilige dag. Nu heeft O. L. Heer hem zelf bij zich geroepen om hem te lonen voor zijn geloof.

Dierbare broer, zusters en familie, nog niet helemaal bekomen van het verlies van ons broer, treft U weer een zware slag. Ik dank U voor de lange jaren dat U me zo goed opgepast hebt en verzorgd. Moge O. L. Vrouw, de middelares van alle genaden, bij God voor u de genaden bekomen van te berusten in Zijn Voorzienigheid,

Eens toch zien we elkaar weer in het zalig Gods aanschouwen.



De Familiën VANDER LINDEN-
ROSCAM;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.