

Die deel heeft in mijn lijden, zal ook deel hebben in mijn vertroosting.
2 Cor. I. 7.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

RENÉ VAN DER LINDEN

Weduwnaar van wijlen Mevrouw

MARIA DE VOS,

geboren te St. Martens-Lierde, de 26 Februari 1881,
en er godvruchtig overleden, de 12 Augustus 1949,
versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

Van kindsbeen af heeft hij het goede bemind en de wegen der gerechtigheid bewandeld.

Wie hem gekend heeft van dichtbij heeft hem bewonderd om de overgave aan het lijden dat hier zo ruim en zo lang zijn deel was.

Klagen was hem vreemd, doch liefdevol dragen wat de Heer hem uit liefde overzond, was zijn vreugde. Ook werd hij om die christelijke gesteldheid hier reeds door de Heer gezegend met een blijmoedigheid en een gerustheid van geweten, zodat hij zelfs al lijdende, zijn naastbestaanden tot troost en opbeuring strekte.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, bemint elkander gelijk ik U steeds bemind heb. Hebt dank voor uwe veelvuldige zorgen; van uit de Hemel blijf ik met moeder over U waken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geeraardsb.

De Familiën **VAN DER LINDEN,**
VAN DEN BORRE,
DE VOS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.