

Verblijd U, goede knecht voortaan;
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan,
In d'allerminste kleinigheid;
Verblijd U in der eeuwigheid...

G.G.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

René VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw
Angèle DE GEETER,

geboren te Nederbrakel de 28 december 1892
en er onvoorziens overleden de 14 juli 1968,
gezaafd met het H. Oliesel.

Vereremerkt met het Nijverheidsteken 2e klas
als Mijnwerker.

De levenswegen van deze dierbare overledene waren schoon, omdat zij geleid werden langs de rechte weg der kristelijke rechtschapenheid. Vol toewijding jegens zijn gezin en familie, vol dienstvaardigheid jegens zijn evenmens, was het leven van deze brave echtgenoot en goede vader overvloedig gevuld door een onversaagde werklust en niets ontziende naarstigheid. Nadat hij gedurende vele jaren het uitputtende werk door koolmijnen had getrotseerd, vond hij nog de kracht om als tuinier en werkman velen uit de nood te helpen. Hierom weze hem hier innig dank gezegd en menig hart stort met ons de vrome bede dat O. L. Heer deze flinke en dienstige werkman als een goede knecht uit het Evangelie met open armen heeft ontvangen: Kom gij goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugd uws Heren. (N. Luc. 14, 18)

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, ik had gehoopt bij U nog vele jaren te mogen blijven, doch O. L. Heer heeft het anders geschikt. Buigen we gelaten het hoofd voor Gods wil en laat ons immer gedenken dat O. L. Heer alles ten goede weet te brengen. Vaart allen wel en

blijft braaf, deugdzaam en kristelijk. Bemint uw eenzame moeder en gedenkt mij in uw gebeden en H. Missen. Tot weerziens bij O. L. Heer.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene.



De families VAN DER LINDEN, DE
GEETER, DE MEYER en VAN DEN
HAUTE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**