



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer René VAN DER LINDEN

echtgenoot van

Mevrouw Clara GEZELS

geboren te Zegelsem de 3 augustus 1902 en godvruchtig overleden te Elst de 29 mei 1965, gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

De dierbare overledene was een man met het hart op de hand, diepgelovig en dienstvaardig, die zonder betoog maar rechtzinnig gedurende heel zijn leven aan God gaf wat God van hem vroeg.

Hij was een rechtvaardige, die in heel zijn handel en wandel aan iedereen het zijne zocht te geven, zodat eenieder wist dat men in volle vertrouwen met hem kon handelen.

Hij was een vader, die aan ieder van zijn kinderen, zonder omhaal van woord of gebaar, zijn ganse ouderhart heeft geschonken en die zich met hen kon verheugen maar ook om hen kon treuren.

Moge de Heer hem dan ook bij zijn dood reeds beloofd hebben en hem waardig bevonden voor de Hemel.

Dierbare echtgenote die mij steeds omringde met zoveel genegenheid, bewaar mij uw liefde in het gebed.

Beminde kinderen en familie, God zegene en beware U. Weest de troost van moeder in lief en leed van komende dagen en bidt God voor vader die U zo lief heeft gehad.

Mevrouw René VAN DER LINDEN, geboren Clara GEZELS, zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN HOORDE-VAN DER LINDEN,

Mijnheer en Mevrouw Joseph NAETS-VAN DER LINDEN, zijn kinderen ;

De families VAN DER LINDEN, GEZELS, DE CUBBER en JOOS ;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.