

Hebt medelijden met mij, gij ten minste mijne vrienden.  
(Job. 19).

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Richard VANDERLINDEN**

zoon van wijlen

Charles-Louis en Melanie DEPREZ

geboren te Nederbrakel de 13 Juni 1872.  
en er onvoorziens overleden de 13 Juni 1954.

Gezalfd met de H. Olie.

Heer, wie zal in uw huis wonen, wie zal  
op uw heilige berg mogen uitrusten? Die  
zonder smet is en zonder zonde, die uw wet  
heeft onderhouden. (Ps. 134,7)

De dierbare overledene was een braaf en  
eenvoudig man. Diep godsdienstig, kweet  
hij, zolang zijn lichamelijke krachten het hem  
toelieten, voorbeeldig zijn christelijke plich-  
ten tegenover God en onze Moeder de Heilige  
Kerk. En wanneer de ziekte en de oude dag  
hem in zijn nederige woning weerhield, was  
het hem een innige troost en opbeuring met de  
heilige Hoogdagen de priester te ontvangen  
om door Biecht en H. Communie in 't open-  
baar zijn geloof te belijden. Voorwaar een  
stichtend voorbeeld voor vele christenen die  
uit onverschilligheid en menselijk opzicht  
nalaten God, hun Heer en Meester, de hulde  
te geven die Hem toekomt.

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank  
U van harte voor al de goede diensten die gij  
mij hebt betoond in mijn oude dag. Dat God  
U er mild om zegene. Vaarwel en tot weer-  
ziens bij O. L. Heer. Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a u b.

Uw welgemeende en christene deelneming  
was voor ons een zalvende blijk van ge-  
negenheid en troost.

*De familiën VANDERLINDEN-DE  
PREZ, danken U hiervoor.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel