

" Zie uw Verlosser komt met kracht !
Als een herder zal Hij u weiden "

(Liturgie Adventstijd)



Met vertrouwen leggen wij in de handen
van de Heer

onze echtgenoot, vader en grootvader

ROBERT VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIETTE GODIJN

geboren te Nederbrakel op 2 oktober 1928
en onverwachts overleden te Geraardsbergen
op 16 december 1990.

Op een ogenblik dat iedereen zich reeds opmaakt om Kerstmis en het eindejaar te vieren, is Robert op een wintermorgen zomaar zonder woorden van ons heengegaan. Graag hadden wij hem nochtans nog een teken van dank gegeven voor al wat hij voor ons betekend heeft.

Hij was een man die niet voor werken vervaard was. Ondergronds maakte hij kennis met het zwarte goud van onze mijnen met zijn stof en levensgevaar.

Met de camion reed hij veel jaren met paarden op de binnen- en buitenlandse wegen. En toen zijn gezondheid het niet meer toeliet buitenhuis te werken, kon hij nog niet laten thuis het huihouden te beredden. En

waar hij kon, ontzag hij zich geen moeite om iemand een hand bij te steken.

Al werkend ontstaat er tussen mensen solidariteit en vriendschap. De arbeid scheidt een band van wederzijds begrip en dankbaarheid.

Robert gaf ons daar een voorbeeld van, in het bijzonder aan zijn kinderen en nog zo jonge kleinkinderen. Moge hij ook in hun geheugen bewaard blijven als een goed man. Hij torste niet alleen de lasten van de arbeid, op het einde van zijn leven moest hij ook de last nog dragen van ziekte en begrensdheid. Slechts wie gelooft, moet ook dan niet wanhopen. Daarom herhalen we in deze Adventstijd voortdurend : uw Redder is op komst ! Wat wij menselijkerwijze niet meer kunnen, daarvoor stellen we ons vertrouwen op de Almachtige : Kom, Heer Jezus, kom !

De families VAN DER LINDEN, GODIJN, DE CUBBER en DESTERCKE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming en gebed.

Uitg. J. Ghijs - Deftingae

Drukk. De Vos