

*Mijn laatste groet gaat naar hen  
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden,  
en mij toch liefshadden... Tagore*



Wij loven de Heer, die ons de gunst schonk  
te hebben gekend als echtgenoot,  
familielid, vriend en medemens

DE HEER

## ***Roger Van der Linden***

bruggepensioneerde  
echtgenoot van mevrouw Rosine De Cock  
geboren te Oprakel op 1 december 1937  
en overleden te Zottegem  
op 13 september 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

Voor uw blijken van deelneming en gebed  
danken u de families Van der Linden,  
Himschoot, De Cock en De Prez.

De namis wordt opgedragen in de Sint-  
Martinuskerk van Sint-Martens-Lierde op  
zaterdag 18 oktober 1997 om 18.30 uur.

Heb dank, Heer God, voor dit stille leven dat door  
zijn eenvoud, zijn gulheid en zijn dienstbaarheid, zo  
schoon en rijk is geworden door de wisseling van lief  
en leed, werk en offer ...

Heb dank voor zijn moed en doorzettingsvermogen,  
zijn vastberadenheid en zijn grenzeloze werkkraft.  
Zijn grote handen waren steeds doende en hebben  
vrachten goedheid rond hem uitgestrooid.

Heb dank voor de genegenheid, die hij ons allen  
heeft betoond via een helpende hand, een  
bemoedigend woord, een goede raad, een klein gebaar,  
een vriendelijke glimlach, voor zijn toewijding, zijn  
hulpvaardigheid, zijn alles omvattende liefde ...

Hij was een plichtsgetrouwe en zorgzame  
echtgenoot, een verdraagzaam, betrouwbaar en  
minzaam man die men graag onder zijn vrienden  
rekende, een altijd goed geluimd optimist die  
vriendschap, vreugde en geluk ten volle waardeerde  
en met grote lijdenskracht de tocht door het leven  
waardig heeft voltooid ...

Hij maakte nog plannen, ondanks zijn ziekte, hield  
van de natuur en van de dieren, was een verwoed  
vinkenier die vlot met mensen omging en hun  
gezelschap graag opzocht.

Zijn heengaan valt zwaar en laat een open plaats  
aan de haard, doch geen leegte: alléén de volheid van  
de dankbare herinnering aan de vele jaren van geluk...

Dierbare echtgenote, familieleden en vrienden, heb  
dank voor uw nabijheid, uw nooit aflatende toewijding  
en liefdevolle zorgen, die mijn laatste levensdagen  
aanzienlijk hebben verlicht.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.