

## Romanie VAN DER LINDEN

Zie de Bruidgom kwam..... verenigd gingen ze de weg op naar het Vaderhuis.

†

VROOM AANDENKEN

van

### Eerw. Moeder Maria-Elisabeth

geboren te Erwetegem op 27 april 1874 en zeer gelaten in de Heer ontslapen in 't klooster van O. L. Vrouw van VII Weeën te St.-Maria-Oudenhove op 9 februari 1964, in het 56 ste jaar van haar kloostergeloften, na 44 jaar bestuur als algemene overste, gesterkt door de Sacramenten van de zieken, van de stervenden en de Pauselijke Zegen.

Moeder Elisabeth heeft een zeer verdienstelijk leven gehad. Vanaf haar prille jeugd opgevoed in de vrees des Heren, de liefde tot God en de Kerk heeft ze in de lente van haar leven de grote stap gedaan en de Heer tot Bruidgom verkozen. Van dan af behoorde zij zich zelf niet meer en was helemaal in dienst van God en de mensen. Zij heeft zich zelf gegeven met haar grote talenten als opvoedster, als naaister, als mensenkenner. Voor haar medezusters was zij een echte moeder met begrip voor al hun noden en verlangens. Aan goedheid paarde zij wilskracht, zij wilde wat God wilde, wat haar Bisschop verlangde, wat de regel voorschreef. Zij had een onbegrensd betrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en in Onze Lieve Vrouw, de patrones van het klooster.

Nadat zij, voor het welzijn van de Congregatie, haar ambt als algemene overste had neergelegd, heeft zij een nederig, vroom en stil leven geleid, en bleef zich verdienstelijk maken door haar gebed, haar opgewekt karakter en door naaldwerken voor medezusters en parochiekerk.

Voor haar bloedverwanten bleef zij altijd een goede opgeruimde zuster, tante of nicht en een wijze raadgeefster, altijd mochten zij op de steun van haar gebeden rekenen.

Moge nu ook in de Hemel het lied weerklinken dat gezongen werd bij haar professie: "Kom Bruid

des Heren, ontvang de kroon die de Heer u toe- bereid heeft in alle eeuwigheid,,.

Moge ons vroom gebed deze ontmoeting met de Heer bespoedigen!

Dank, Eerwaarde Moeder en Medezusters, voor al uw goedheid en de tederste zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Dank ook aan U, geliefde bloed- verwanten voor uw genegenheid.



De Overste en Zusters van 't klooster van O. L. Vrouw van VII Weeën, zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming, danken U

---

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove