

Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN

DE HEER

Romule VAN DER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Germaine VAN STEENBERGE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 24 december 1906 en zacht in de Heer ontslapen te Gent op 16 november 1969, gesterkt door de sacramenten der zieken.

Lang heeft Romule gestreden tegen de slepende ziekte die hij meegekregen had bij zijn werk in de mijnen. 't Was omwille van zijn dierbaren dat hij zich heeft afgesloofd om hen zijn toewijding en zijn liefde te bewijzen. Nooit heeft hij geklaagd. Gelovig als hij was, heeft hij zijn leven gelegd in de handen van God. Deze heeft zijn offer aanvaard en zal hem nu belonen door hem op te nemen in het eeuwig leven, waar geen lijden en ziekte meer bestaat.

Dierbare echtgenote, te vroeg moest ik van u heengaan. Samen hebben wij lief en leed gedragen. Heb dank voor de steun en de troost die u mij steeds hebt gegeven. Troost u. Wij hebben hier op de wereld onze plicht gedaan. Wij zien elkaar terug op de dag der dagen.

Mijn liefste kinderen, blijft uw genegenheid ten opzichte van uw ouders tonen door te bidden voor hen. Blijft een steun en een troost voor uw moeder.

Dank aan al de familieleden en vrienden die mij hebben bezocht en getroost in mijn ziekte, en die nu hun genegenheid een laatste maal laten zien door te bidden op mijn uitvaart. Wij zien elkaar terug in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Uw gebed voor hem die ons zo dierbaar was, is een ware troost voor ons. Hiervoor danken U :

de families VAN DER LINDEN,
VAN STEENBERGE, BRECHT en
VAN DEN BERGE.

Uitg. De Turck, Steenhuize-We