

De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia.



IN VERTROUWEN BIDDEN WIJ VOOR  
MEVROUW

## **Sara VANDER LINDEN**

weduwe van de Heer Alfons ASSEZ,

geboren te Zegelsem op 21 december 1899  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 23 april 1981, voorzien van Kristus in  
Zijn HH. Sakramenten.

In de paasweek, terwijl de Kerk het feest  
viert van Jezus' verrijzenis, is deze brave  
en eenvoudige moeder eeuwig paasfeest  
gaan vieren in het hemels Vaderhuis.

Wanneer we dit rijkgevuuld leven overlopen  
valt ons op dat zij op de eerste plaats een  
echte en doorgoede moeder en echtgenote  
was. Haar leven stond volledig in het teken  
van haar gezin. Hun allen gelukkig zien  
was haar levensopdracht. Toen haar man haar  
vroegtijdig ontviel stond zij alleen voor de  
zware verantwoordelijkheid voor haar gezin.  
Moedig heeft ze zich door alle hindernissen  
en moeilijkheden heengeworsteld.

Sara was bovendien een diepgelovige en  
diepkristene vrouw. Zo lang zij kon trok zij  
trouw en regelmatig ter kerke. Wanneer het  
niet meer mogelijk was volgde zij haar  
mis op T.V. of radio.

Omringd door haar kinderen en kleinkin-  
deren heeft zij een mooie en gezegende ou-  
derdom mogen bereiken.

Gerust, tevreden en gelovig heeft zij haar  
aardse leven in de handen terugggegeven van  
haar Schepper en Heiland.

Beste moeder en grootmoeder, in onze  
gedachten, in ons gebed en in onze zon-  
dagsmis zullen we U verder blijven geden-  
ken. Rust nu samen in vrede met vader.

De families VANDER LINDEN, VAN HUFFEL,  
ASSEZ, DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel