

*Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven goed
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Victor Van der Linden

weduenaar van Julia Chevalier

Hij werd geboren te Nederbrakel
op 22 december 1914
en overleed godvruchtig in het A.Z.Sint-
Elisabeth te Zottegem op 23 oktober 1997,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

*De heer Michel Van der Linden, zijn zoon,
en de families Van der Linden, Chevalier,
Gosseye en Van Breuseghem
danken U om uw meelevens en uw gebed.*

Rouwf. Funer. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Mensen worden geboren en sterven,
en tussenin ligt het leven:
goede én kwade dagen,
in verbondenheid met mensen rondom ons,
en met God.

Zo heeft vader zijn levenstijd voltooid.
Een leven van stille goedheid,
een leven van eenvoud, trouw en eerlijkheid.
In zijn leven heeft vader geen grote dingen gedaan,
maar alle taken die hem werden toevertrouwd,
alle zorgen die hij gekend heeft,
en alle vreugde ook,
heeft hij gedragen met een groot hart.
Wij zijn er fier en dankbaar om.

De dood van moeder, voorbije zomer,
deed hem een stukje mee-sterven.
Bijna 60 jaar hadden zij samen lief en leed gedeeld.
Nu was hij zijn sterkste steun
en ook de diepste zin van zijn leven kwijt.
Over de aardse dood heen
heeft de Heer hen weer bij elkaar gebracht.

Vader, moeder,
rust nu maar in goddelijke vrede.
Waak over mij van bij de Heer.
In mijn hart blijven jullie verder 'leven'.
Dankjewel, vader, moeder,
om alles.

Namis op vrijdag 28 november 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Nederbrakel.