

O Maria, van in de kinderjaren is ze steeds uw trouw kind geweest - naast U, Moeder van Smarten, stond ze als sterke vrouw in uren van beproeving. Wees Gij thans haar trouwe Beschermster bij den Heer.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-ELODIE VANDER LOO

Weduwe van Mijnheer Florent Calberson,

geboren te Bevere-Oud. den 3 Mei 1867 en aldaar godvruchtig overleden den 13 Oogst 1943.

voorzien v.d. genademiddelen onzer Moeder d.H. Kerk.

Lid van den parochialen vrouwenbond van 't H. Hart.

«Mijn kind, wandel vóór Mij in alle oprechtheid, en zoek Mij altoos in den eenvoud uws harten.»

Nav. IV, 1.

In dit gewijde woord vinden wij heel het levensbeeld der dierbare afgestorvene! Met haar aangeboren eenvoud heeft ze immers nooit haarzelf gezocht, maar immer betrachte zij in stilte, en vóór 't aanschijn van den Heer, haar vollen plicht te kwijten. - Zoo was zij hartelijk en dienstvaardig voor eenieder, en vooral diep medelijdend. - Zoo stond ze tegenover haar geliefde kinderen als een voorbeeldige christene moeder, en wist ze dagelijks, onder de hoede van den Heer, zich volledig te geven voor hun tijdelijk en vooral geestelijk welzijn. - En vóór alles ging haar trouw aan den goddelijken Meester: Hem zou ze stellen boven geld en goed - bij Hem zocht ze troost in alle kwelling - en in haar sterke liefde tot Hem putte ze de kracht om tot haar laatsten levensstond met moederlijke zorg zich te offeren voor 'n schoone toekomst harer teergeliefde kleinkinderen.

Zoo waren de laatste ontboezemingen van haar moederhart: «Ik zou nog zoo graag enkele jaren hier blijven, om mijn geliefde kleinkinderen te zien opgaan in het leven.... doch, o Heer, ik ben ook gelukkig te mogen sterven indien Gij mij roept, want ik heb mijn leven lang naar U geluisterd!...»

Zulk leven en zulke dood zijn een balsemende troost en ook eene heilzame les voor allen die haar hebben gekend en lieg gehad.

Mijn welbeminde kinderen en kleinkinderen, mijn troost en mijn trots, ik zegen u en ik dank u voor uw beste zorgen en kinderlijke liefde! Wat ik voor u met vader zaliger ben geweest op aarde wil ik met hem voor u blijven in den hemel. Blijft steeds aan elkaar getrouw - bewaart 't onderwijs en de raad die ik u gaf, want we zullen 't leven zijn voor uw ziel - en laat ons langs 't H. Misoffer en dagelijksche gebeden vereenigd blijven, tot we elkaar terugvinden bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)

R. I. P.

Om uwe deelneming in den rouw, danken U hartelijk :

Mijnheer en Mevr. Gustaaf DE CONINCK-CALBERSON en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Leon CALBERSON-GALLE en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Albert CALBERSON-VANDENBROECKE en kind;

De familiën VAN DER LOO, CALBERSON, VANDENHEEDE en MORRE.