

Dat Kristus, die U geroepen heeft, U in genade ontvinge. (Kerk. off.)



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

ALFRED VANDERMAELEN

echtgenoot van Mevrouw

Elvire D'HAENENS,

geboren te Everbeek op 5 augustus 1905 en
in de Heer ontslapen te Braine-le-Château
op 10 juni 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Een rechtschapen man, een vader trouw en werkzaam is naar het grote Vaderhuis gegaan. Zijn leven is schoon en groot in zijn eenvoud. Zo een leven is de ware voorbereiding tot de dood en zulke dood is geen einde maar een overgang. De lasten en beproevingen die dit leven meebrachten heeft hij als vanzelfsprekend aanvaard, ook als het offers eiste en zelfvergetenheid.

Mijn beminde echtgenote, mijn kinderen, gij hebt met mij wel last gehad. In dankbare liefde is het, dat ik U verlaat. Ik dank U voor alles, uw liefde, uw genegenheid, uw zorgen. God zal U terugschenken wat ik nu niet meer kan. Weest niet eindeloos bedroefd want nu heb ik het ware leven gevonden. Eens zullen wij samen verenigd zijn bij de Heer, om nooit meer te scheiden.

Mijn vrienden en kennissen, ook U vraag ik een laatste gunst : bidt voor mijn ziele-rust.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VANDERMAELEN, D'HAENENS,
COTTON, GOSSE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel