

Wij danken U God, voor de stille eenvoud van dit schone leven.



Als trouwe dienaar van de Heer en zijn medemensen treed binnen in de vreugde van de Heer

DE HEER

Arthur VANDERMAELEN

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Coleta VANDEWEGE,

geboren te Opbrakel op 21 juni 1900 en er kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek op 12 september 1973,

gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Hij was erelid van de H. Hartbond en van de Bond der Gepensioneerden.

Als een goudgele rijpe vrucht werd vader binnengehaald door de Heer van de oogst om voor eeuwig te verblijven en rust te vinden in het geluk van het Vaderhuis.

Rustig en vredig nam hij afscheid van het leven, God dankend voor zijn leven met zijn harde en blijde dagen op het werk en in zijn gezin. Gerijpt door de tegenslagen en de zorgen die een mens met het vorderen der jaren steeds sterker aangrijpen, groeide vader, stilaan los gekomen van de wereld dichter naar de Heer toe. Gelaten en bereid zag hij uit naar het moment dat hij zijn le-

ven terug in de handen van God mocht geven. Nooit begon of eindigde hij een dag zonder kruis en gebed, geen zondag zonder mis. De Heer was zijn burcht en betrouwen zowel in vreugdevolle als in droeve dagen, die hem niet werden gespaard.

Vader was een man uit één stuk, hij hield danig van het werk, hij werd geëerd en vertrouwd door zijn patroon, hij was een voorbeeld van noeste werkzaamheid en nooit falende dienstvaardigheid voor zijn werkmakers, hij hield van zijn akker en vee en was een liefdevolle echtgenoot en vader.

Als rijpe vrucht werd hij nu geplukt in deze zonnige oogsttijd om voor eeuwig te delen in Gods heerlijkheid. Vol dankbaarheid gedenken wij onze dierbare man en vader. Moge hij nu loon naar zijn werken ontvangen en opgenomen worden in Gods barmhartige liefde om er voor eeuwig gelukkig te zijn.

Dierbare familieleden en vrienden, de Heer zegene en beware U in vrede en eensgezindheid, in echt geluk en welzijn binst dit kortstondig leven hier op aarde.

De families VANDERMAELEN, HAEGEMAN, VANDEWEGE, DERNICOURT,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel