

Met 't kruis in top,
zô varen wij,
door 't wereldtij,
ten hogen hemel op. (G.G.)



TER BLIJVENDE HERINNERING AAN
DE HEER

Emiel VANDERMAELEN

weduwnaar van Mevrouw
Louiza VERMANG

geboren te Everbeek op 10 mei 1892 en over-
leden in de kliniek te Opbrakel op 17 december
1970, gesterkt door de sacramenten van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Een brave man is van ons heengegaan, zacht
en eenvoudig.

Eenvoudig : zo heeft hij ook geleefd, op zijn
bescheiden plaats in het gezin. Met een grote
trouw vervulde hij zijn dagelijkse plicht.

Ongekunsteld beminde hij zijn kinderen en
kleinkinderen en zijn naastbestaanden, bewust
dat dit de taak was die hij van zijn Schepper
gekregen had. Hij was diepgelovig en trouw.
Geheel zijn leven was God voor hem niet ver.
Hij was dichtbij voor hem, met Hem deelde
hij biddend zijn zorgen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
weet hoe graag gij uw vader hebt gezien. Gij
waardt een en al zorg en bekommernis voor mij
vooral dan, wanneer moeder van ons is heen-
gegaan. Blijft eensgezind en bidt veel voor ons
zielerust.

Dat is het mooiste geschenk dat gij ons kunt
aanbieden. Van uit de Hemel, samen met moe-
der, blijf ik over u waken.

Beminde bloedverwanten en vrienden, schenkt
mij ook een vurig gebed.

Om uw vroom gebed en uw medevoelen
danken U :

De families VANDERMAELEN, VERMANG, DE-
SCHAUWER en LEFEBVRE.

A. Opdecam - Everbeek