



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

J rome VANDER MAELEN

weduwnaar van Mevrouw Innes LOMAN

geboren te Opbrakel op 12 april 1926

en thuis in familiekring overleden

op 5 april 1999,

gesterkt door het Sacrament

van de ziekenzalving.

Het verhaal van een man en van een vrouw. Ze gingen op dezelfde wijze: thuis verzorgd, thuis in de watten gelegd, thuis gestorven, thuis in de nacht 'vroeg in de morgen, donker was het nog'. Eerst het sterven van een moeder in de herfst. Volgt een lange bange winter. Dan sterft een vader in de lente. Hij had haar toen gevraagd: "Ma, bewaar mij een plaats. Ik kom". Hun kinderen Lydia en Willy en Joris, Stephan en Carine, Christa en Carlo die alles voor hen deden, droegen vader en moeder op hun schouders alsof er een overkant bestaat, nieuw land. Zo doodden zij de dood van hun ouders, als dat zou kunnen, met een liefde sterker dan de dood. Justine en C line speelden zontjes op hun ziekbed en gaven antwoorden waar niemand om vroeg.

Er gaat een ongelooflijke troost vanuit dat een vader en een moeder zich hier nooit alleen hebben gevoeld in het moeilijkste jaar van hun leven. Voeg daarbij de troost van de dokter en de kinesist aan huis, de ongelooflijke goedheid van de vrienden van het Wit-Gele Kruis en Familiezorg. Dank ook aan elk, verwant, buur en medemens, die een roos van meelevend gevoel stak in deze dorenstruik van zieke ellende.

Er zijn geen woorden meer voor J rome en Innes, hoe zij trouw waren aan elkaar, zorgden voor hun kinderen, samen het lijden en het sterven leerden. Er is nog wel de herinnering en de stilte bij de kinderen. De gevolgen van een verloren strijd tegen de onafwendbaarheid van de onverdiende dood. De tranen en het gemis. De moeite in de benen. Het goed bewaard geheim van de samenhang in goede en kwade dagen. Het warm gevoel dat zij tesamen pa en ma hebben gedragen, heel ver op hun schouders hebben gedragen, tot waar geen dood meer is, geen smart meer, geen pijn meer, geen tweede keer meer. Er zijn nog de goede fluisteringen over J rome en de duiven. Over J rome en de gereedschapskist, hoe hij werken kon. Als hij iemand van dienst kon zijn? Graag. Hij was een heel goed man. Een vredesduif. Een onvergetelijke vader.

De families

VANDER MAELEN - VEKEMAN
LOMAN - DE VOS

danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zaterdag 15 mei 1999 om 18 uur in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lierde.

Rouw. Fun. & Druk. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.