

... die, moe gewrocht
en moe geleden,
een beter land
is ingetreden ...

(G. Gezelle)

In deze Eucharistieviering verenigd bidden wij
om opneming in het Eeuwig Vaderhuis van
DE HEER

MARCEL VANDERMAELEN

echtgenoot van Mevrouw

ESTHER VANDERMOTTEN

geboren te Ghoy op 16 juli 1914
en er overleden op 5 juli 1980,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.
Oudstrijder 1940-1945

Het leven van een mens is getekend door
vreugde en droefheid tot alles stilvalt wanneer
God ons roept. Hij heeft onder ons weggeroepen
een goede vader en voorbeeldige christen man.

De beproevingen, maanden lang gedragen, met
ongezien geduld, zonder klagen, leek U, Heer
voldoende, om uw trouwe dienaar tot het ware
leven, tot de onvergankelijke kroon te roepen.
Uw Heilige Wil weze geprezen.

De dood heeft zich nu over hem ontfermd en
aan zijn lijdensweg een eind gemaakt. In stilte
en onmerkbaar zal hij alleen getreurd hebben
om de droefheid van zijn liefdevolle echtgenote
en de diepe smart van zijn dierbare kinderen en
kleinkinderen.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw grote
liefde en onuitputtelijk geduld voor mij.

Bemilde kinderen en kleinkinderen uw blij-
vende zorg, uw innig meelevens met mij, zijn
steeds een steun geweest om door het lijden
heen toch gelukkig te zijn. Moge de Heer U
allen belonen om al wat ik van U ontvangen
heb. Bidt veel voor mijn zielerust.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenk mij
ook een vurig gebed.

Impr. Leleux - Fiobecq - T. 44 74 79

Mevrouw Marcel VANDERMAELEN,
geboren Esther VANDERMOTTEN,
Heer en Mevrouw Willy VANDERMAELEN-DEMOTTE,
Carol VANDERMAELEN,
Henry-François VANDERMAELEN,
De families VANDERMAELEN-VANDERSTRICKT en
VANDERMOTTEN-VANDERMUNSBRUGGE,

danken U zeer hartelijk
voor de blijken van kristelijke deelneming.