

Wie in leven, lijden en sterven zich aan de
H. Wil Gods overlaat, ontslaapt in vrede. S. Alf.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LEON VAN DER MAELEN

Echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE WALRAEVENS

geboren te Onkerzele, de 14 October 1899 en over-
leden te Nederboelare, de 22 Januari 1954, ver-
sterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Wat is toch de mens hier op aarde! de dood loert
op u op alle wegen... Nergens is men vrij van zijn
verraderlijke slagen...

De dierbare afgestorvene was altijd dezelfde, even
aangenaam en toegenegen; het gelaat immer hel-
der en glimlachend; werkzaam en zorgvol, heeft
hij zijn brood niet geëten in ledigheid; hij wordt
diep betreurd niet alleen door zijn naastbestaanden
maar door allen die hem kenden.

Hij was een braaf en goedhartig man, bemind
door elkeen. De arbeid was hem lief en de zorg voor
zijn huisgezin was hem aangenaam.

Beminde echtgenote, kinderen, & kleinkinderen,
ik weet dat mijn heengaan een zware slag is voor uw
genegenheid. Doch troost U, in de hemel zien we
elkander weer. Hebt dank voor uw goede zorgen
en weest mij dagelijks indachtig in uw gebeden.

En gij, beminde bloedverwanten en familieleden,
de enige wederliefde welke ik van U vraag is dat
gij mij zoudt indachtig zijn in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

*De familiën Van Der Maelen,
Walraevens,
Van de Maele,
Van Gijseghem,*

*zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.

Drukkerij Bruylant, Geraardsbergen.