

Ik ben de verrijzenis en het leven; die in mij geloofd als is hij gestorven, zal leven.

(Joann. XI. 25.)



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

Pieter-Jozef Vandermaelen

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Emma Haegeman

geboren te Oprakel, den 1ⁿ Januari 1870 en aldaar schielijk overleden den 22ⁿ December 1949. Lid van het genootschap van het H. Hert, van den H. Franciscus-Xaverius en andere goetvruchtige instellingen.

De duurzame overledene was altoos een deugdzaam man, overal waar het den godsdienst geid, of werken van christene naastenliefde was hij de getrouwe medewerker; hij heeft uitgemunt door zijn werkzaamheid en bezorgdheid. De goedheid van zijn hart, de minzaamheid, de steeds opgeruimdheid van zijn inborst en zijn medelijden voor al wie zijn hulp inriep, deden hem de achting verwerven van allen die hem kenden. Ook zal zijn gedachtenis in zegening blijven. Tot het einde toe heeft hij de kwalen met verduideligheid verdragen, dat geeft ons de hoop dat hij reeds bij den goeden God het loon van zijn verdienstelijk leven heeft ontvangen.

De liefde die hij zijn huisgezin toedroeg sloot de liefde tot God niet uit. Hun geluk was het zijne, hunne droefheid droeg hij met geduld. — O Maria, moeder van smarten, ik heb mijn betrouwen op U gesteld, ook zijt Gij mij komen vertroosten in mijn laatste uur.

Bemide zoons en kleinkinderen, ik ga moeder vervoegen in het rijk der hemelen. — God loone U en beware U in zijnen vrede. Blijf ons indachtig in uwe vurige gebeden en tot gelukkig wederziens in 't eeuwig Vaderland.

H. Moeder van liefde, van droefheid en barmhartigheid, bid voor ons. (100 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)

Mijnheer en Mevrouw Arthur Vandermaelen-Vandeweghe, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Georges Vandermaelen-Vekeman en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Emiel Vandermaelen-Marroyen en kinderen;

Mijnheer Robert Vandermaelen;

Mijnheer Edmond Vandermaelen;

De familiën Vandermaelen, Haegeman, Stevens en Tortelboom,

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was. Daarvoor danken wij U innig.

.....
C. Decubber-Baudisco, Oprakel.