



IN GODS VREDE RUSTE

DE HEER

Roger VAN DER MAELEN

echtgenoot van Mevrouw
Illiane VAN DEN EYNDE

Geboren te Onkerzele op 18 juli 1939 en
plotseling overleden in Polen op 19 april 1994.

Parochiaan van Zandbergen.

De families:

VAN DER MAELEN, VAN DEN EYNDE,
DE BLANDER en VAN HOLDER
zijn U erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

"De mensen die bestaan
zijn blijdschap na geboortepijn;
God noemt hen bij de naam,
bekend, geliefd door God te zijn
en altijd voort te leven
en sterven is maar even."

Het leven heeft soms rare kronkels. Een mens wordt geboren in blijdschap, na geboortepijn; hij wordt geliefd en mag liefhebben; het moment van sterven heeft hij zelf niet in handen.

Roger was goed voor zijn gezin, voor zijn familie; bezorgd was hij; zijn kleinkind was zijn vreugde geworden. Maar het leven verliep onverwachts anders. In de stilte van de nacht is hij uit dit leven weggegaan, uitrustend van een lange tocht naar Polen.

In deze omstandigheden valt danken wel moeilijk. Toch mag er dankbaarheid zijn omdat hij een zegen was voor zijn gezin en familie. Hij was een weldaad voor hen en voor de mensen die hem kenden. Danken doet ook terugdenken. Wij blijven aan Roger een goede herinnering hebben. We nemen afscheid. Met zachte vingers verpakken wij de goede gedachten die wij van hem bewaren.

Wij leggen nu zijn leven in Gods handen. Wij geloven dat het vaderhanden zijn die mensen strelend en zacht optillen. Wij bidden : Heer onze God, nu dit hart, dat zo van het leven en de mensen heeft gehouden, stil gevallen is, bevelen wij Roger in uw handen. Wij bidden U : roep hem tot eeuwig leven en laat hem delen in uw hemelse vreugde.

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50