

In het Kruis van Christus, is verlossing.

BID VOOR † DE ZIEL

van de heer

THEOFIEL VAN DER MAELEN

echtgenoot van mevrouw

Euphémie DUFFELEER

geboren te Onkerzele, de 22 december 1886 en er
godvruchtig overleden de 23 oktober 1969, gesterkt
door de H. H. Sacramenten der zieken.

Lid van de **Bond van het H. Hart**

en van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Zalig de vreedzamen... Aan deze woorden uit de
Bergrede denken wij spontaan bij het overlijden
van deze doorbrave echtgenoot en vader. Zacht-
moedigheid gepaard aan een goeie eenvoud,
vormt inderdaad als 't ware de achtergrond van
heel zijn leven. Nochtans was dat leven er een van
hard werken en zorgen voor zijn gezin en af en toe
van zware beproeving. Het ene vatte hij aan met
plichtsbef, het andere verdroeg hij met gelaten-
heid en voor beiden putte hij de kracht uit een rots-
vaste geloofsovertuiging die zich uitte in een even
simpele als mannelijke vroomheid.

Moge de Heer hem daarvoor in eeuwigheid belo-
nen en moge het voorbeeld, dat hij ons gaf, ons
nog lang tot stichting zijn.

Dierbare echtgenote, gij hebt mij steeds trouw
terzijde gestaan en tijdens mijn ziekte hebt gij let-
terlijk uzelf vergeten, om mij behulpzaam te zijn.
Heb dank daarvoor en dat de Heer er u om belone.

Mijn kinderen en kleinkinderen, uw genegenheid
was de zon van mijn oude dag. Blijft nu verder
rond moeder in genegenheid voor elkaar en onder-
ling hulpbetoon een echte familie vormen. Bidt
voor mij en leeft zo dat wij elkaar eens wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

Uitg. Kindekens, Onkerzele

De familiën **VAN DER MAELEN, DUFFELEER,**
VAN HOLDER, KINDEKENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.