



Bewaar in uw hart de herinnering aan

DE HEER

GUSTAAF VANDERMASSEN

echtgenoot van Mevrouw
MARIE VAN GANSBEKE

geboren te Paulatem op 5 april 1915
en overleden te Zottegem op 10 juni 1987,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Oudstrijder 40-45 — Krijgsgevangene
Lid van godvruchtige genootschappen

Het is plots gebeurd. Gustaaf zit gezellig
in familiekring te kaarten, gaat even buiten
in de tuin en sterft er... Hoe broos is toch
een mensenleven!

Op zesjarige leeftijd verloor hij zijn
dierbare vader en bleef met zijn lieve moe-
der en zuster op de boerderij. Van jongsaf
leerde hij werken en is een noeste werker
gebleven voor zijn gezin, zijn kinderen en
kleinkinderen.

Hij was een goed kristen, een trouwe kerk-
ganger die het brood des leven nutte in
alle eenvoud. Een man met karakter, steeds
klaar voor de ander.

Dankbaar om wat hij voor ons geweest is,
worden wij stil bij dit afscheid. In gebed
blijven wij echter met elkaar verbonden.

Danken oprecht voor uw medeleven en
gebed :

Marieke VAN GANSBEKE, zijn echtgenote.

René en Lieve BLOCKEEL-VANDERMASSEN,
Jorrit, Ruben en Amarillis,

Jozef en Cecile GABRIELS-VANDERMASSEN,
Isabel en Natalie,

Raymond en Michelle VANDERMASSEN-
Wendy, MOYSONS,

Lutgart VANDERMASSEN,
Bart en Hilde,
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families VANDERMASSEN, ASCOOP,
VAN GANSBEKE en VAN DAMME.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begr. p.v.b.a. Van Asbroeck & Zonen - Zottegem