

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## JULIENNE VAN DER MASSEN

echtgenote van

Mijnheer KAMIEL BOGAERT

geboren te Erwetegem op 17 mei 1906 en er  
schielijk overleden op 26 mei 1963, gesterkt  
door het H. Oliesel in extremis en de Pause-  
lijke Zegen.

Dat zij zo plots moest heengaan, maakt het  
zo moeilijk dit afsterven te aanvaarden en  
zeggen : «Heer, Uw wil geschiede».

De dierbare overledene was een eenvoudige  
godvrezende en zorgzame vrouw die heel  
haar leven lang, gezwoged en gewerkt heeft  
voor haar gezin.

Zij bezat een aanstekelijk levensoptimisme,  
waarin het geheim blonk van haar eenvoudige  
goedheid en aantrekkelijkheid.

Zij kon om met jong en oud - zij was een  
goede buurvrouw en tevens gediensig voor  
iedereen.

Zij heeft in haar leven vele kruisen moeten  
dragen - maar zij deed het met de offervaar-  
digheid van een echte moeder.

Haar kracht zocht ze in 't gebed tot de Heer  
en haar vertrouwen bij O.-L. Vrouw.

Zo is ze ook heengegaan - normaal haar  
plichten aan 't vervullen.

Beste kinderen, draagt het beeld van moeder  
in uw hart en blijft haar trouw - weest  
deugdzaam en verdraagt malkander en weest  
een troost voor vader.

De kelk der scheiding en de beproeving valt  
hard en is bitter - moge de band der eenheid  
en in geloof en vertrouwen U aan mekaar  
hechten. Van uit de hemel waak ik over U  
allen en spreek ik voor U ten beste.

- Dierbare familieleden en kennissen, dank  
voor uw genegenheid. Een klein gebed tot  
troost a. u. b.

*Mijn Jezus, barmhartigheid.*



De familiën : VAN DER MASSEN,  
BOGAERT,  
SCHOTTE en  
COLLAGE.

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.

.....  
Drukkerij Willy Leenaert - Erwetegem