



VROOM AANDENKEN AAN



EERWAARDE HEER

KAMIEL VAN DER MASSEN

Schatbewaarder van de kerkfabriek Ste Catharina,
lid van het schoolcomité van de gesubsidieerde vrije
lagere scholen, Ridder in de Kroonorde

*geboren te Borsbeke, de 25^e mei, 1874,
tot priester gewijd te Gent de 18^e december 1897,
leraar aan het Sinte-Catharina-College te Geraards-
bergen van 1^o september 1898 tot 20^e oktober 1908.
aalmoezenier bij de Eerwaarde Zusters van Maria*

*Reparatrix van af de 1^o juli, 1909,
godvruchtig overleden te Sinaai, de 31^o maart 1962,
voorzien van al de troostmiddelen van onze Moeder de
Heilige Kerk en van de Pauselijke segen, beloofd door
Paus Pius de IX^e aan de afstammelingen van de
Pauselijke Zouaven.*

Met het verscheiden van Eerwaarde Heer Directeur Kameel Van der Massen gaat uit ons midden een priester heen die onuitwisbare sporen na zal laten op onze parochie en bij allen die met hem hebben omgegaan.

Meer dan 50 jaar heeft hij, naar gelang de omstandigheden, onze huisgezinnen bezocht met zijn hartelijke glimlach verblijd en met zijn wijze raad gesteund. Hij bezat inderdaad niet alleen een schitterend verstand, gesterkt door een verbazend geheugen, maar had bovendien een gouden hart dat niet enkel de moeilijke en soms smartelijke noodwendigheden van zijn medemensen innig aanvoelde, maar ook de troostvolle woorden vond om tot onderwerping, tot vertrouwen, tot volhardende plichtsvulling op te wekken en aan te moedigen.

Zoon van eenvoudige maar diepkristelijke ouders, was hij, ondanks zijn grote gaven, zeer eenvoudig

gebleven. In zijn eerbied voor de naaste trof hij steeds de gepaste wijze om met iedereen, met de geringsten evenals met de grootsten, op innemende minzaamheid om te gaan. Hij verheugde zich over de deugdzaamheid van de enen en leed stilzwijgend om de onverschilligheid of de ongodsdienstigheid van anderen en, niet het minst, om de tuchteloosheid en de tweedracht in ons land en in de wereld.

Af en toe schreef hij een ongekleemd, maar schoon en leerrijk vers. Doch de muziek was zijn geliefkoosde kunst. Lang zullen wij ons herinneren de prachtige uitvoeringen van meerstemmige missen in de parochiekerk of van lofzangen, ter gelegenheid van het H. Uur, in de kapel der Eerwaarde Moeders. Dichtend en zingend is hij door het leven gegaan, weldoende heeft hij onder zijn medeparochianen geleefd en steeds zal hij in onze ogen gelden als een zeer vroom en plichtbewust priester die met bewonderenswaardige eerbied het H. Misoffer opdroeg of bijwoonde.

Vaarwel, geëerde en dierbare Heer Directeur. Ons vertrouwen zult U zeker niet teleurstellen, wanneer wij hopen, dat U ons allen, zoals tijdens uw leven, met uw liefde, uw dienstvaardigheid, uw wijze raad zult blijven steunen en leiden. Vaarwel.

De familie dankt U voor de bliken van
uw christelijke deelneming.

DRUKK. PAUWELS. SINAAI