

"Ik ben de verrijzenis en het leven" (H. Joh.)



**GEDENK IN UW VROOM GEBED DE ZIEL
VAN
JUFFROUW**

Marie - Elisa VAN DER MASSEN

dochter van wijlen **Charles-Louis** en **Virginie**
VAN WIJNENDAELE

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 6 december
1884 en er godvruchtig in de Heer ontslapen
op 21 mei 1969, voorzien van het H. Sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was Raadslid van de Derde Orde en van de
Vrouwenbond.

"Wij danken God door Christus Onze Heer,
in wie ons de hoop der zalige verrijzenis is
opgegaan : want voor de gelovigen betekent
de dood geen afsterven maar verwisselen van
leven". (Prefatie van de Mis der overledenen).

Na de volbrachte dagtaak schenkt God, in
zijn vaderlijke goedheid, de belonende rust.
Haar taak is geweest in levenslust en blijmoedigheid
de weg te wijzen ; wie haar ontmoette
deelde in de vreugde en de vrede van de diep
overtuigde christene mens, die in de trouwe
vervulling van zijn dagelijkse plichten en in de
innige genegenheid die haar verbond met haar
familieleden en vrienden de ware zin van het
leven uitstraalde.

Samen met haar broer Octaaf, die we enkele
maanden geleden ten grave droegen, was ze zo-
lang ze enigszins kon actieve werker in de
H. Hartbond van onze parochie. O God, wil
haar werk in Uw dienst honderdvoudig vergel-
den. De laatste jaren van haar leven was ze
geslagen door ziekte, haar toestand vereiste
onophoudende zorgen vanwege haar familiele-
den, maar klagen deed ze niet. Dikwijls ont-

ving ze de kommunie en telkens lichtten haar
ogen blij op bij dit geluk.

Nu is haar ontmoeting met de Heer volledig,
nu is voor haar alles nieuw : omdat ze in de
Heer geloofde, leeft ze nu voor eeuwig bij de
Heer.

Mijn beminde broer Eugene, vele jaren zijn
we samen geweest in onvergelijkelijk broeder-
lijk samenzijn. De eenzaamheid zal U nu des
te zwaarder vallen. Schep echter moed en wil
niet bezwijken onder Uw droefheid. Ik dank
God omdat ik weet dat helpende familiehan-
den U altijd terzijde zullen staan, gelijk ze dat
voor mij waren. Troost U bij de gedachte dat
onze scheiding slechts voor een tijd is.

Beste familieleden en vrienden, dank voor de
goede zorgen die ge mij met onmetelijk ge-
duld altijd zo mild verschaft. Moge de Heer
U daarvoor overvloedig zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Voor uw troostend medeleven en uw
gebed danken u van harte,

De families **VAN DER MASSEN** en **VAN WIJ-
NENDAELE**.

St. Maria-Oudenhove, 26 mei 1969.

Béni Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove