



*Wat ik niet zeggen kan
en niet kan schrijven
zal ergens diep in mij
toch bij me blijven*

Toon Hermans

Dankbare herinnering aan

De heer

Roger Van Der Massen

zoon van wijlen Theodoor en Hortense

Van Der Massen - Van Snick

Geboren te Steenhuize - Wijnhuize

op 18 december 1931 en plotseling thuis

overleden te Sint-Lievens-Esse

op 29 november 2008.

Lid van Ziekenzorg - Steenhuize

Pépé

Het nieuws van je overlijden sloeg ons met verstomming. In de nacht van vrijdag op zaterdag ben je stilletjes heengegaan. Je gezondheid was al enkele jaren niet meer zo goed. Je longen waren aangetast door het ongezonde werk in de steenkoolmijn.

Maar, door de goede zorgen van je broer, schoonzus en de thuisverpleging genoot je van een mooie oude dag, tot je hart het niet meer aankon. We wisten dat dit kon gebeuren, maar

toch komt het onverwacht, en te vroeg... We keken al uit naar je 77ste verjaardag op 18 december, want één maal per jaar trakteerde je ons op een etentje. Dat was jouw manier om ons te bedanken voor de goede zorgen die je kreeg in het gezin van je broer, waarvan je deel uitmaakte. De kleinkinderen van Michel en Denise hadden een bijzondere plaats in jouw hart. We zullen je allemaal missen, pépé. Je zal in onze herinnering blijven leven als een eenvoudig man, blij met kleine dingen, met je dagelijkse pintjes en sigaretjes... We zijn blij dat je tot de laatste dag kon doen waar je van hield. Dag pépé, dag broer, dag schoonbroer, dag buur, dag vriend ! We hebben het samen goed gehad, geniet nu van je verdiende rust.

Je familie

Beste familie en vrienden

Ik dank jullie voor de vriendschap en de hulp die ik van jullie kreeg. Tot later, aan de andere kant...

Roger

*Een namis wordt opgedragen in de
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk
te Steenhuize-Wijnhuize
op zondag 18 januari 2009, om 10.30 uur.*

De familie Van Der Massen dankt u voor uw
blijken van medeleven.

Steenhuize, 4 december 2008.



Sinn

Uitvaartverzorging Van den Driessche
Geraardsbergen 054 - 41 28 50