

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Alfred VAN DER MASSEN

Zoon van wijlen Charles-Louis
en Virginie Van Wynendaele,

geboren te St Maria-Oudenhove, de 9.10.1870
en er godvruchtig overleden de 11.5.1949,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de pauselijke zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Roem niet op de dag van morgen want
gij weet niet wat hij U brengen zal. Wees dus
bereid want gij weet niet wanneer de Zoon des
mensen komen zal.

Hij was een man met rechtschapen karakter en
goedhartig maar het goede dat hij deed liet hij
niet voor zich uitbazuinen om door de men-
sen geëerd te worden, wetende dat de Vader
die in het verborgen ziet het hem vergelden
zou.

De kwellingen des levens heeft hij met ver-
duldigheid gedragen en de dag des Heren met
betrouwen afgewacht als zijnde het einde en
de beloning van zijn geloof.

De dood is voor de rechtvaardige het einde
van de arbeid van dit leven, de beloning der
beproevingen en de kroon van zijn strijden.
Wat reent is heeft hij bemind en wat slecht
is gehaat. Daarom heeft God tot hem gezegd :
Kom gezegende mijns Vaders, ontvang het rijk
dat voor U bereid is voor eeuwig.

O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.
Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor
uw liefde en goede zorgen. Bewaart mijn gedach-
tenis trouw in uw hart en vergeldt mij wat ik
voor U deed door uw gebeden en HH. Missen
Bij de Heer zal ik ook voor U bidden.

Aan allen een zalig wederzien.

E'd de vier akten.

De familiën **VAN DER MASSEN, VAN WIJNENDAELE, COOLENS, VAN
DER STOCK** en **ROUCOURT** danken U voor de blijken van
deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

Alfred VAN DER MASSEN