

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... wees altijd bereid, want ik zal komen als een dief in den nacht. (woorden van Jezus).



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

## Alphonse VAN DER MASSEN

echtgenoot van

Mevrouw Maria-Clotilde SCHOTTE

geboren te Sint-Lievens-Esse, op 19 September 1873 en godvruchtig overleden te Erwetegem, op 2 April 1955, versterkt door de HH. Sacramenten en « In Articulo Mortis ».

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven een droom, maar voor den rechtvaardige is de dood het einde van alle lijden en het begin van het eeuwig leven.

Zijn haastig afsterven bedroeft ons zeer, maar zijn gedachtenis zal ons steeds een vertroosting blijven. Zijn goedaardigheid en opgeruimdheid maakten hem ongetwijfeld vele vrienden.

In deze beproeving kunnen wij op niemand beter onze hoop stellen dan op God, noch bekwaamer hulp verwachten in onzen nood dan van Hem. Hij is en blijft onze enige toevlucht, onze ware troost.

Laat ons binst ons leven het goede doen, dan zullen wij bij onze dood de heerlijke vruchten er van plukken: want alles behalve God dienen is ijdelheid en gaat voorbij.

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, ik scheid van U met een dank-

baar hart want veel zijt gij voor mij geweest, nog meer hebt gij voor mij gedaan. Al is de beproeving groot en onherstelbaar het verlies, onderwerpt u toch nederig en deemoedig aan de ondoorgrondelijke raadsbesluiten van God, hoe pijnlijk zij ook zijn, zij zijn altijd rechtvaardig, heilig en aanbiddeijk.

Ik scheid van u getroost in mijn ziel daar ik weet dat mij vooraf verzekerd is wat anderen begerig vragen op hun sterfbed maar dikwijls achteraf te vergeefs op wachten: de steun van vrome gebeden, achter stille kloostermuren zal veel voor mij gebeden en geofferd worden door mijn duurzame Dochter die zich voor gans haar leven aan den Heer heeft toegewijd.

Ik sterf dus gerust want de eeuwige Paasvreugde wordt mijn onbetwistbaar erdeel. Vaartwel, tot weerziens bij den Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bidt de 4 akten.



De Familiën

VAN DER MASSEN,  
SCHOTTE,  
DE WITTE,  
MUYS,

Bedanken.

Drukk. « De Beiaard », Zottegem.