

†

Wie hem op zijn levensweg ontmoette,  
ontmoette een mens om van te houden.

Voor eeuwig geborgen in Gods liefde,  
blijven wij ons dankbaar herinneren :

DE HEER

## **André VANDERMASSEN**

**echtgenoot van Imelda SIMOENS,**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 3 april 1921  
en godvruchtig overleden op 24 september 1989.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de gebeden van de Heilige Kerk.

Beste Vader, gans je leven was je onze trouwe  
leidsman. Je hebt samen met moeder het beste  
van jezelf gegeven. Eeuwig zijn we je dankbaar  
dat je elk van ons met zoveel liefde en be-  
zorgdheid hebt grootgebracht.

Toen je op die mooie herfstdag rustig en gelaten  
wegging, konden we alleen maar God dankbaar  
bidden dat hij jou aan ons geschonken had.

Wij blijven bij onze lieve moeder en zullen haar  
allen samen zo goed mogelijk helpen. Dat was  
zeker je dierbaarste wens.

We geloven dat we later net als vroeger allen  
weer samen zullen zijn in onbegrensd geluk en  
onbegrensde tijd.

Mevrouw A. VANDERMASSEN - SIMOENS,

kinderen en kleinkinderen,  
danken U voor de blijken van deelneming  
in de rouw.

Namis : vrijdag 27 oktober om 19.30 uur.

---

Rouwleiding Gebr. Van Heddegem, Borsbeke  
Druk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - S.-M.-O.