



Dit gebedsprintje wil een uitnodiging zijn
tot stil gebed voor de zielerust van

MEVROUW

Bernarda, Elisa VAN DER MASSEN

weduwe van de Heer

FRAŅÇOIS VAN DEN BOSSCHE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 5 november
1899 en godvruchtig overleden in de St.Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 22 december 1987, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke zegen.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Elisa was een diep kristelijke moeder in haar
gezin en voor haar omgeving. Zorgzaam voor
haar echtgenoot, goed voor haar zoon Julien,
steeds behulpzaam en bezorgd waar er nood en
ziekte was.

En dat was haar beloning reeds hier op aarde,
wanneer zij onbeholpen in haar rolstoel zat, te
weten dat iedereen haar gaarne zag.

Zij had steeds een glimlach op haar gelaat,
een woord van dank voor hetgeen men voor
haar deed.

In de ogenblikken dat ze alleen was, zat ze
stil haar paternoster te bidden, en ze wist:
waarvoor en voor wie ze bad. Elisa was een
schone vrouw.

Laten wij allen die van haar hielden dan ook
in dankbare herinnering voor haar bidden in
deze advent-tijd waar wij allen ons voorbereiden
op de komst van Christus.

« Maria,
uw verlangen naar God
was zo groot,
uw ontvankelijkheid zo sterk,
uw leven zo totaal door Hem gegrepen
dat Hij in u heeft willen wonen.
In u kon Hij zijn liefde openbaren.
In u kwamen hemel en aarde bij elkaar
door de kracht van de heilige Geest
die uw ja-woord bezielde.
God, almachtige Vader,
maak ook mij ontvankelijk voor die Geest
die van mijn menselijk bestaan
een teken van uw liefde maakt. »

Dit kort gebed in het Maria-jaar : « Moeder
Maria, patrones van onze parochie, spreek voor
haar ten beste. »

De families

**VAN DER MASSEN, VAN DEN BOSSCHE,
SCHOTTE en BOGAERT,**

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Begravenissen Bael, Denderhoutem - (054) 33 31 38