

Het offer, dat Gij ons vraagt, Heer, valt bitter hard! Maar de zoete herinnering aan haar, en de gedachte dat Gij onze vader zijt, troost ons. Dat uw H. Wil geschiede.



## ZALIG AANDENKEN

aan Mevrouw

### Coralie-Francisca Van Der Massen

Weduwe van Mijnheer

ACHIEL DE MEYER

Geboren te Borsbeke, de 17 Juni 1877 en, gesterkt door de laatste H. Sacramenten, zeer zacht in de Heer ontslapen te St Blasius-Boekel, op 19 Juni 1955.

Zij was kind van Maria, lid van de Bond van het H. Hart en andere christelijke genootschappen.

Geheel haar leven heeft zij God gediend en hare plichten gekweten. Zij was één dier trouwe, diepgelovige, eenvoudige, Vlaamse, Katholieke mensen, die onbewust bij al degenen welke haar gekend hebben, in zich het beeld opriep van "De Sterke Vrouw.", uit het evangelie.

Over alle moeilijkheden van haar vroege weduwstaat heen gaf zij hare kinderen het voorbeeld in een strenge, doch ideale, Kristelijke opvoeding; Hierom zullen wij haar iedere dag dankend en bewonderend blijven gedenken.

Tot haar laatste uur echt bezorgd met hen die haar omringden en wellicht volledig onbewust van de wrede, zo nakende scheiding van haar dierbare kinderen en kleinkinderen, voor wie zij zonder voorbehoud een moeder en een tweede moeder bleef, is zij, ondanks haar hoge ouderdom en fysieke zwakheid, toch veel te vroeg van ons weggegaan. "Wij danken U Heer, dat ge ons op weg naar U, een zo goed mens hebt laten ontmoeten.."

Dierbare kinderen, kleinkinderen, verwanten en vrienden, hebt dank om uw liefderijke zorgen en uw troostende genegenheid. Zoals ik u beloofde bid ik voor u. Gedenkt meteen

de woorden van de H. Joan. Chrys. "Het klaarste bewijs van genegenheid welke gij uw afgestorvene kunt brengen, is haar gedachtig te zijn in uw gebeden en goede werken.."

Barmhartige Jezus, geef haar het eeuwig leven.

Maria, zij is altijd uw kind geweest, laat haar ziel met U in vrede rusten. Amen.



Getroffen door uw bliken van echt kristelijk medevoelen, bieden U hierom hun welgemeende dank

Mijnheer en Mevrouw Gerard DE MEYER-WALRAEVENS en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Robert DE GEYTER-DE MEYER en kinderen,

De familie VAN DER MASSEN, DE MEYER, FERMON en DE CLERQ.

.....  
Uitg. A. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel.