

KOM GOEDE EN GETROUWE DIENAAR, TREED  
BINNEN IN DE VREUGDE VAN DE HEER.

(H. Evangelie)

†

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

**Eerwaarde Heer**

**Albert VANDER MEEREN**

**Pastoor te Burst**

geboren te Wannegem-Lede op 24 juli 1916  
priester gewijd te Izegem op 1 augustus 1943  
pastoor benoemd te Everbeek Sint-Jozef op  
16 december 1966 en te Burst Sint-Martinus  
op 2 april 1975

In overgave aan Gods heilige wil naar het  
vaderhuis heengegaan te Oudenaarde op  
30 december 1976.

—  
Vader in de hemel,  
in uw grote goedheid hadt Gij hem aan ons  
gegeven: een priester naar Uw hart, en dus  
naar ons hart.

Uw menslievendheid kwam tot ons in de Heer  
Jezus; zij leeft voort in Zijn volgelingen. Wij  
danken U, Vader, omdat wij Uw welwillendheid  
ons zo nabij mochten weten in deze ingoede  
priester. Zijn innemende en hartelijke glimlach,  
zijn opgewekt woord, zijn opwekkend dynamisme,  
zijn blijde vroomheid, zijn werkdadig optimisme:  
zij waren Uw menslievendheid in actie.

De eenvoud van St-Franciscus had hem be-  
koord, en gul heeft hij zich gegeven, zonder  
voorbehoud, aan dat ideaal van vriendelijke

dienstbaarheid, om de eenvoudigen de Weg te  
leren. Vierentwintig jaar was hij de onver-  
moebare verkondiger der Blijde Boodschap als  
predikant van volksmissies en als ijverig jeugd-  
opleider; negen jaar was hij de apostolisch  
bezielde pastoor, eerst te Everbeek-St-Jozef,  
dan te Burst, waar hij zo voortijdig van ons  
is heengegaan. In zijn groot hart leefde de  
zorgende genegenheid voor allen die hem waren  
toevertrouwd, en hij was maar gelukkig toen  
hij zich inzetten kon voor hen, en zo voor U.  
Zijn te plotse en te vroege heengaan doet  
ons zware pijn, goede Vader, maar toch danken  
wij U voor alles wat van hem is uitgegaan.  
Wij blijven hem indachtig: de familie, en  
vooral zijn broer-priester, zijn toegewijde ver-  
zorgster en helpster, zijn collega's der dekenale  
priesterequipe, de kerkraad, de medehelpers in  
de parochie en de vele vrienden en bekenden:  
wij geloven dat hij ons is voorgegaan als een  
ster op deze pelgrimstocht door het leven,  
en dat wij hem volgend, de Heer zullen vinden,  
niet in een stal, maar in de eeuwige heer-  
lijkheid.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, sta  
hem bij.

—  
De familie VANDER MEEREN, NAESSENS en  
KINDTS

De priesters van de dekenij Herzele  
De kerkraad van de Sint-Martinuskerk te Burst

**danken U voor uw gebeden en blijken  
van medevoelen in de rouw.**

—  
Druk. FANT - Burst - Tel. (053) 62.41.33