

God, 't is vooral door goed te zijn voor ons en ons te sparen dat Gij uw almacht openbaart.

Oratie, X Zondag na Sinksen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

ANGELE VANDERMEEREN

geboren te Everbeek de 26 September 1888, en er overleden de 18 April 1956, versterkt door de HH- Sacramenten.

God mengelt het geluk van deze aarde met bitterheid opdat wij een ander geluk zouden zoeken, waarvan de bitterheid ons niet zal bedriegen! H A

Naar de raad van de Psalmist, David, vreesde de Overledene de Heer om wel te varen in haar uiterste en gezegend te worden op haar sterfbed.
Ps. XVII.

Dit is de boodschap, die wij gehoord hebben en u verkondigen, zegt ons de H. Johannes, dat God Licht is. Als wij in de waarheid wandelen, hebben wij gemeenschap met Hem, en worden wij door het Bloed van Jezus, zijn Zoon, van alle zonde gezuiverd.

Want als wij beweren geen zonde te hebben dan bedriegen wij ons zelf en is de waarheid niet in ons. Maar wanneer wij onze zonden bekennen dan is God getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven en ons te zuiveren van alle ongerechtigheid!
I. H. Joh. I, 1 en 5-9.

Mijn Teergeliefden, vergeet mij niet in uw gebeden! Ik heb u allen zo tederlijk bemind. Blijft onder elkander verenigd: dient God trouw en leeft zo dat gij nooit de dood moet vrezen, wanneer hij u ook overkome. Vaartwel! Welhaast zien wij elkander weder.
H. Ant. stervend.

Ik zal u in de Hemel beminnen zoals ik u op de aarde heb bemind.

H. Joh. Berchmans.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De familiën
VANDERMEEREN-WAYENBERG en
VANDERSCHUEREN-WAYENBERG

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancourwenberge, Everbeek.